

**Vraag het aan Morya****Lastige mensen?**

“Wees niet verbaasd als je last krijgt van de mensen. Dit is maar tijdelijk en daar moet je proberen vrede mee te hebben.

Klaag niet, zeg niet: “Ha, mijn moeder is zo, en hoe vervelend, en mijn man is dit, en mijn kind ...” Al die mensen om je heen die dan ineens als het ware lastig gaan worden. Het is niet dat ze lastig gaan worden, ze waren al lastig.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 169

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



-----  
-----